



Werken aan huis... WERKT DAT?

Zit je net op kantoor, belt de juf dat je kind van het klimrek is gevallen! Werken buiten de deur en moederen gaat niet altijd lekker samen. Daarom gaan steeds meer vrouwen vanuit huis werken. Zorgen als er gezorgd moet worden en werken op de momenten dat het kan. Klinkt ideaal...

TEKST: MARJOLEIN HURKMANS FOTOGRAFIE: MARIEL KOLMSCHOT

Marieke van Kempen (42)

Heeft een uitzend-, wervings- en selectiebureau in Tilburg

Maar ook... drie zoons: Thomas (17), Floris (15) en Pieter (12)

Haar drie jongens hangen in de deuropening van haar kantoor aan huis. De een pikt een snoepje uit de glazen pot, de ander leest stiekem de sms'jes van zijn broer. Beneden staat man Bas te kokkellen: cannelloni met een rucolasalade. De fles wijn staat al klaar. "Twee jaar geleden heb ik me aangesloten bij Flexibility, een landelijk uitzendbureau. Tot die tijd werkte ik onder andere als intercedente. Ik droomde er al langer van

om voor mezelf te beginnen en eigenlijk liep ik op het juiste moment tegen hun advertentie aan. We waren net verhuisd en er was een kamer over waar ik een kantoor in kon richten. Veel vrouwen gaan aan huis werken als hun kinderen nog klein zijn. Ik heb er juist voor gekozen toen de oudste twee al op de middelbare school zaten. Een pleister plakken op een kleuterknie kan iedereen, luisteren naar puberproblemen alleen een moeder of vader. Juist op deze leeftijd hebben kinderen iemand thuis nodig die controleert of ze hun huiswerk wel maken, een peptalk houdt als er een tegenvallend cijfer is gescoord, ze uit bed jaagt als ze dreigen tot drie uur 's middags hun dag te verslapen.

Als het enigszins kan zorg ik ervoor dat ik geen dringende telefoontjes heb tegen de tijd dat ze uit school komen. Meestal lopen

ze zelf al, na keurig te hebben geklopt, mijn kantoor binnen. Doen ze dat niet, dan weet ik dat er iets mis is. Als ik ze de trap op hoor sluipen, roep ik ze meteen terug: 'Kom eens hier en vertel maar, wat is er gebeurd?'

Het grote voordeel van een bedrijf aan huis is dat je je eigen tijd kan indelen. Een zoon die even wat extra aandacht nodig heeft? Gaan we toch lekker samen een potje pingpongen. Duik ik na het eten nog wel een uurtje achter mijn laptop.

Contact met collega's mis ik niet. Ik kan altijd op het hoofdkantoor terecht als ik *feedback* nodig heb. Er zijn in ons hoofdkantoor in Breda flexplekken te over. En ik gooi liever een wasje in de machine dan dat ik mijn tijd verdoe met koffiedrinken tijdens een verplichte pauze."

Meer informatie: www.flexibility.nl



Cornelia Huetink (35)

Werkt als organisator van etentjes en feestjes bij mensen thuis en op locatie vanuit Maarssen

Maar is ook... moeder van twee kinderen: Emma (6) en Lars (3)

Emma is net thuis van school. Lars eet een eierkoek en mama handelt snel wat telefoontjes af. Zaterdag staat er een groot feest op het programma en ze zet nog gauw even de puntjes op de i. De cyperse kat rekt zich uit op de bank en rolt zich nog een keer op. “Oorspronkelijk kom ik uit de reiswereld, maar ik heb ook gewerkt als *floormanager* bij De Glazen Ruimte van Ramon Beuk. De horeca heeft me altijd getrokken. En feestjes organiseren is mijn tweede natuur. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Mijn ouders beheerden een buitenplaats en als er een nichtje of neef ging trouwen, werden bij ons vaak de etentjes gehouden. Mijn moeder regelde alles. Toen ik alleen Emma had, werkte ik nog buiten de deur. Maar met twee kinderen vond ik dat lastig worden. Ik heb een tijdje op freelance basis gewerkt, maar het idee om voor mezelf te beginnen, speelde al langer door mijn hoofd. Begin dit jaar heb ik de stap gewaagd. Het bevalt me prima. Ook de combinatie met het moederen. Als er een belangrijk telefoontje komt, loop ik naar de keuken en doe de deur dicht. Dan weten de kinderen dat ze me niet moeten storen. Ik heb niet het idee dat ze eronder lijden. Voordeel is wel dat mijn man kostwinner is. Hij heeft ook een eigen bedrijf en dat loopt goed. Ik kan het me dus permitteren om een en ander rustig op te bouwen. Maar mijn eerste grote opdrachten heb ik al binnen. Een volledige dag werk ik nooit. Ik heb ook mijn boodschappen, de was, zwemles, tandarts... Dat gaat allemaal gewoon door. Ik doe veel dingen 's avonds. Nee, dat gaat niet ten koste van mijn privéleven. Mijn man en ik zitten regelmatig gezellig te brainstormen met een glas wijn. Hij is gelukkig heel erg geïnteresseerd in wat ik doe.”

Meer informatie: www.diner-en-idee.nl

‘Als er een telefoontje komt,
loop ik naar de keuken en
doe de deur dicht’

‘De kinderen neem ik gewoon mee naar de besprekingen’

Esther de Ruiter (40)

Heeft een internetwinkel met kindermode in De Meern

Maar ook... twee kinderen:
Milou (6) en Sam (4)

Stapels roze, blauwe, witte en grijze shirts domineren de gezellige houten eettafel. “Deze vind ik leuk,” zegt Milou en ze wijst op een wit exemplaar met een zuurstok-roze scooter. Mama vouwt de shirtjes op om ze klaar te maken voor verzending. Ondertussen werpt ze een keurende blik op de ontwerpen van de wintercollectie. Sam laat zijn waterijsje vallen. Niks aan de hand, doekje erover en klaar is Kees. “Tot de geboorte van Sam werkte ik parttime als tandartsassistente. Maar Sam was in het begin veel ziek. Ik vond mijn baan buitenshuis moeilijk te combineren met een schoolgaand en ziek kind. Ik ben een jaar thuis geweest. Dat was heerlijk hoor. Lekker samen een kopje thee als de school uit was. Maar het ging ook kriebelen... Ik voelde me een beetje nutteloos. Samen met een vriendin ben ik toen Hipperdepip begonnen. We droomden altijd al van een eigen bedrijfje en op het gebied van kinderkleding vonden wij het spreekwoordelijke gat in de markt: leuke T-shirtjes tegen een betaalbare prijs. Het was een hele onderneming om zoiets op poten te zetten. Gelukkig zijn we met zijn tweeën. Heb je toch iemand met wie je over je werk kan praten. De kinderen neem ik gewoon mee naar besprekingen met klanten en leveranciers. Ze zijn erg zoet. Sam zit rustig met een boekje in een hoekje terwijl ik mijn zaken afhandel. En Milou helpt graag mee. Ze vouwt en sorteert met liefde en plezier T-shirtjes. Ik maak van mijn hart geen moordkuil. Heb ik net een belangrijk telefoontje of de



nieuwe collectie komt binnen, dan geef ik gauw een snoepje of mogen ze tv kijken. Dat is misschien niet educatief verantwoord, maar op een ander moment neem ik ze lekker mee naar de speeltuin. Terwijl zij schommelen, kijk ik goed rond om ideeën op te doen. Zo is het shirtje met die scooter ontstaan. Ik zat op het bankje toen er een meisje op een roze scooter aankwam. Leuk, dacht ik, en dan een blauwe voor een jongetje. Als *working at home mom* lopen werk en privé nou eenmaal altijd door elkaar heen en dat is helemaal niet erg.”
Meer informatie: www.hipperdepip.net □

INTERESSE?

Zoekt u ook een baan waarbij u vanuit huis kunt werken? Op www.wahm.nl staan tips en informatie van andere *working at home moms*. U kunt er onder andere het boek *Thuiswerken: is het wat voor mij?* downloaden, maar ook ideeën opdoen om een eigen bedrijfje te starten.